

## Info, achtergrond, reflectie voor ouders -4

Beste mama en papa

Nog enkele weken en dan vieren we eerste communie.

Dit betekent dat je kind voor de eerste keer volledig mag deelnemen aan de eucharistie, dat het voor de eerste keer ook de heilige communie mag ontvangen.

Ons 4<sup>de</sup> gezinsblad staat dan ook in het teken van de eucharistie met zijn verschillende onderdelen.

Om aan kinderen duidelijk te maken wat de eucharistie inhoudt, kan je min of meer een vergelijking maken met een familiefeest. (zie bijlage)

Om duidelijk te maken dat het eucharistisch brood (een hostiebroodje) toch wel verschilt van alle andere broden, kan je hen het verhaal vertellen of voorlezen van 'Verschillende broden in gesprek met elkaar'. (ook in bijlage)

Voor wie minder vertrouwd is met eucharistie vieren of daar wat achtergrond bij wil hebben, reiken we je in bijlage ook de liturgische catechese over de eucharistie aan, gemaakt door het bisdom Hasselt. Deze is niet bedoeld voor de kinderen, wel voor jullie als mama en papa.

Om aan je kind duidelijk te maken wat eucharistie vieren is, kan je met hen ook naar vieringen kijken op de televisie of op het internet.

Als je thuis mee wil helpen om je kind de juiste houding aan te leren om communie te gaan dan kan onderstaande afbeelding je helpen. We leggen de linkerhand boven op de rechterhand.



Nu de communieviering uitgeschreven is, zullen we op de website ook nog materialen aanreiken die aansluiten bij de eerste lezing en het evangelie.

Je vindt het allemaal onder de tabel met de data.

<http://www.sintniklaaswest.be/index.php/je-wil/je-eerste-communie-doen>

Na de vakantie zit ik nog samen met de leerkrachten en zullen we de nodige afspraken bepalen en die dan ook communiceren. Verwacht deze in de laatste week voor de communie.

Vriendelijke groeten

Rita Verdickt

03.772.28.71