

Teksten voor prentje of foto (eerste communie)

Ik leerde bidden.
Ik leerde dankjewel zeggen.
Ik heb veel goeds geleerd.
Nu mag ik
aan de tafel
van mijn vriend Jezus
met al mijn vrienden samenkomen.

Vandaag is een blije dag!
Ik mag aanzitten
bij Jezus zelf.
Voor alles
dankjewel goede Heer!

Met va en moe
met broer en zus
en met heel de parochie
mocht ik op.....
voor het eerst aanzitten
aan de tafel van Jezus

Zondag
was een heel bijzondere dag.
Ik mocht voor het eerst
de eucharistie volledig meevieren
samen met vele vriendjes
met pa en ma en alle grote mensen.
Ik mocht Jezus ontvangen
tijdens mijn eerste communie
in de kerk van

Samen met mijn familie
en de grote mensen
van de parochie
mocht ik voor het eerst
volledig meevieren
aan de tafel van Jezus.

Voor het woord van Jezus
voor het brood dat Hij ons geeft,
voor deze mooie dag
waarop wij bij Hem mochten zijn,
zeggen wij dank!

Omdat Jezus zei:
laat de kinderen tot mij komen,
hebben pa en ma
mij naar de kerk gebracht
om samen eucharistie te vieren.
Dit was de dag
van mijn eerste communie.
Dankjewel, Jezus!

Dank,
vader en moeder,
dank mijnheer (juffrouw),
dank lieve Jezus.
Ik ben nu echt
een kind van Jou!

In het brood van het Leven
heb ik vandaag Jezus ontmoet.
Ik dank Hem voor alles
wat Hij voor mij doet!

Jezus zag de kinderen graag!
Ik mocht vandaag bij Hem komen.
Hij blijft nu mijn beste vriend,
Ik wil Hem elke week
ontmoeten in de communie.
Zeker nu ik vandaag met pa en ma
en vele vrienden aan zijn tafel
mocht aanzitten.

Vanaf vandaag
hoor ik er helemaal bij!
Dankjewel lieve Heer!

Weet je
Ik ben nog klein
en zou gaarne
al wat groter zijn.
Maar 't is zo'n fijne dag
nu ik Jezus
ontvangen mag.
Aandenken aan mijn eerste communie.

Ik zou vandaag
zoveel willen vertellen
over de bloemen op het veld
over de vogels hoog in de lucht,
over onze pa en ma
en nog zoveel dingen meer...
want ik voel mij vandaag
toch zo blij.

Jezus, voor de eerste keer
daal Jij in mijn hartje neer.
Jij die de bloemen kleedt en voedt
wees ook voor Uw kindjes goed.

Ik ben uw kind, O Jezus, klein
en wil het altijd, altijd zijn.
Vervul ons huis met uw zegen
en strooi geluk langs onze wegen.

Blij en dankbaar aandenken
aan de dag
waarop Jezus
voor de eerste maal
in mijn hartje kwam

Ik ben nog zo jong en nog zo klein.
Maar mijn hartje dat is rein.
'k Zegge aan mijn Jezus teer
Dat ik Hem liefheb meer en meer.
'k Vraag Hem zijn mildste zegen
voor ouders, familie zo genegen.

'Kom' zegt Jezus,
'Ik zal de goede herder zijn'.
'Kom want jij kan het ook:
je glimlach delen,
je handen delen,
je vriendschap delen.
In duizend kleine dingen
mag je blijde boodschap zijn."

Ik ben vandaag zo blij
want Jezus
leeft in mij.
Ik dank je
Lieve Heer,
wel duizend keer.

Zomaar een knipoog hier en daar,
zomaar een glimlach voor elkaar,
een handdruk als een warm gebaar.
Goedheid doet toch wonderen.
Echt waar!

God,
die 't grassprietje bedacht,
de bloem, de boom, de bij,
de wisseling
van dag en nacht
die God
zorgt ook voor mij.

Jezuske lief
kom in mijn harteke
alsjeblief.
Al is mijn hartje
nog zo klein.
Ik wil voor altijd
Uw vriendje zijn.

Er klopt
een klein, klein handje
aan 't hartedeurken aan.
Ach, klein communicantje,
laat mij hier maar binnengaan.
Ik ben zover gekomen
Ik ben zover gegeaan
Ach, doe uw deurke open
Laat Mij niet buiten staan!

Website waarop u nog meerder teksten vindt:

<http://www.gedachten-gedichten.nl/welkomwonder/communie.htm>