

Vrouw, zijn dat uw zaken?

Vrouw, zijn het uw zaken
dat de wijn dreigt op te raken,
dat de feestvreugde zal stilvallen,
dat de party begint te verwateren?

Vrouw, zijn het uw zaken
dat onze kinderen verloren lopen in een vrijheid
die overslaat in onbegrensdeheid,
dat jongeren verdwalen in de veelheid van keuzes en kicks
die hen worden aangeboden in een reële en in een surreële wereld,
dat volwassenen opgebrand raken door de ongebreidelde prestatiedrang
die zich meester maakt van onze maatschappij,
dat ouderen verweesd achterblijven
bij de razendsnelle evolutie in onze samenleving?

Vrouw, zijn het uw zaken
dat de herders in onze kerk zich laten sturen
door de menselijke overwegingen van macht en getal
en uit het oog verliezen dat uw Zoon mens werd
om de smeulende vlaspit aan te wakkeren en het geknakte riet te ondersteunen,
om de eenzame schapen op te zoeken terwijl de grote kudde steun vindt bij elkaar,
omdat de zieken een dokter nodig hebben en niet zij die gezond zijn?

Vrouw, zijn het uw zaken
dat onze wereld in brand staat,
dat presidenten en soortgelijken hun eigen volk en vooral zichzelf
groot willen maken ten koste van anderen,
dat talloze mensen, ja hele volkeren, worden geslachtofferd
op het altaar van persoonlijke ambities en financieel gewin?

Vrouw, Maria, Moeder,
Wil van onze zorgen uw zaken maken,
wil ze voorleggen aan uw Zoon
in het vertrouwen dat Hij zal aangeven wat wij moeten doen.

Wij willen onze bezorgdheden bij u neerleggen, altijd en overal,
**Maar heel speciaal tijdens de vieringen aan de boskapel,
elke woensdag om 19.00u vanaf 30 april.**

Aan iedereen een **“Van harte Welkom!”**

Gino Ruys
Namens Lokale Pastorale Groep Sint-Job Puivelde